



מן התלמוד

צדקה וגמילות חסדים

רבי אלעזר אומר בתלמוד כי מצות נתינת צדקה לעניים היא כה חשובה, עד שהקב"ה מחשיב אותה יותר ממצות הקרבת קרבנות כבית המקדש.

את מצות צדקה מקימים בכסף, ויש גם מי שמקימים מצות גמילות חסדים, שהיא גדולה יותר ממצות הצדקה, מפני שהוא עושה את המצוה בגופו, ואילו את מצות הצדקה מקימים על ידי נתינת כסף.

איר מקימים מצות גמילות חסדים? למשל, לשמח חתנים וכלות, לעזור למי שצוקה, וגם להספיד את הנפטרים ולקבור אותם.

בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה: צדקה – בממונו, גמילות חסדים – בין בגופו בין בממונו. צדקה – לעניים, גמילות חסדים – בין לעניים בין לעשירים. צדקה – לחיים, גמילות חסדים – בין לחיים בין למתים.

סיפור



בזמן בית המקדש חי בירושלים אדם בשם נחוניא חופר שיחין. הוא נקרא כך משום שהיה חופר שיחין - בורות מים עבור עולי הרגל, שיוכלו לשתות מהם כאשר הם עולים לירושלים בחגים. יום אחד קרה אסון: בתו של נחוניא נפלה לבור המים הגדול! באו והודיעו על כך לרבי חנינא בן דוסא, שיתפלל עבורה. כעבור שעה אמר רבי חנינא ששלוש לילדה. בשעה השלישית אמר: הילדה כבר עלתה מהבור. ובאמת כך היה. שאלו את הילדה: מי העלה אותך מהבור? אמרה להם: הגיע איל אחד שאיש זקן הוביל אותו, ובעזרתו יצאתי מהבור. שאלו את רבי חנינא: האם נביא אתה, שידעת שהילדה יצאה בשלום מהבור? אמר להם: לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אבל היה ברור לי שצדיק כמו נחוניא, שעושה גמילות חסדים עם הרבים בכך שהוא חופר בורות מים - לא ייתכן שיקרה לו אסון שתמות בתו באחד הבורות שחפר, אלא בוודאי זכותה של גמילות החסדים תגן עליה.

מה הקשר?

ישנן דרכים רבות לקיים את מצוות גמילות חסדים. מתחזקו בין זוגות המילים שיוצרות ביחד סוג של גמילות חסדים:

הכנסת	חולים
ביקור	המת
לוויית	חתן וכלה
נתינת	אורחים
שמחת	צדקה



דמות / רבי אריה לויין



(תרמ"ה-תשכ"ט, 1885-1969)

רבי אריה לויין זצ"ל הוא דמות מופת של צדיק ירושלמי, שנודע בזכות מעשי החסד הרבים שלו. הרב לויין זצ"ל למד בישיבת וולוז'ין, ובגיל 20 עלה לארץ ולמד בישיבת תורת חיים בירושלים. הוא היה מקורב לרב קוק ואף הוסמך על ידו. רבי אריה כיהן כמשגיח בתלמוד תורה "עץ חיים". במשך עשרות שנים נהג ללכת מדי שבת לבקר את האסירים בבתי הכלא ולעודד את רוחם, ובפרט את אסירי המחטרות ועולי הגרדום, ולכן כונה "אבי האסירים". כמו כן, היה מבקר בקביעות בבית החולים למצורעים. סיפורים רבים מתארים את מעשי החסד והצדקה הרבים שהיה עושה, ואת אהבתו החמה לכל יהודי באשר הוא. דמותו מתוארת בספריו של שמחה רז "איש צדיק היה", ו"צדיק יסוד עולם".

הרב אריה לויין
[.wikipedia.org-w-index](https://www.wikipedia.org-w-index.php-cuid-607019)
 (php-cuid-607019)